

Eva, Dawid, Moshe en anderen ...



onderwijskundige Betty Huizinga bespreekt
de Holocaust in het Nederlandse onderwijs 1945-1995

Sjoellezing 2012
16 april
aanvang 20.00 uur

inleiding & discussie o.l.v. Romke Visser
kom - luister - denk mee & praat mee

De Winsumse Sjoel

www.sjoelplein.nl

Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum

toegang: € 3,50

kaarten a/d zaal of reserveren via

info@sjoelplein.nl

SJOELLEZING
16 APRIL

- de Holocaust in het Nederlandse onderwijs 1945-1995 -

Stichting Een Joodse Erfenis organiseert op maandagavond 16 april de 'Sjoellezing 2012' in de gerestaureerde Winsumse sjoel onder de titel: *Eva, Dawid, Moshe en anderen ...*. Spreekster is onderwijskundige mw. Betty Huizinga, die in 1996 over dit onderwerp aan de Universiteit van Amsterdam een doctoraalscriptie schreef onder begeleiding van prof.dr. Ido Abram. Zij ontleende de titel van de lezing aan het gelijknamige boek van Jacob Boas. Het betoog van mw. Huizinga wordt ingeleid door historicus en bestuurslid educatie van St. Een Joodse Erfenis dhr. Romke Visser. Na afloop van de lezing van mw. Huizinga zal dhr. Visser op basis van zijn ervaring als docent aan de PABO in Assen toelichting geven op de latere ontwikkelingen in het onderwijs en ruimte bieden voor uitwisseling van ervaringen en ideeën met het publiek.

In het onderzoek van mw. Huizinga staat de vraag centraal hoe men in Nederland is omgegaan met deze onvoorstelbare genocide. En specifiek, hoe is geprobeerd dit onderdeel van de geschiedenis, die de periode 1939-1945 zo'n extra lading gaf, te integreren in het Nederlandse onderwijs?

Het onderzoek betrof een speurtocht door de leerboeken geschiedenis en maatschappijleer van het basis- en voorgezet onderwijs. Als aanvullend materiaal is ook de Anne Frankkrant erbij betrokken. Uiteraard is na 1995 over dit onderwerp ook nog nieuw lesmateriaal verschenen, waarbij andere vormen van kennisoverdracht zoals film en televisie een steeds grotere rol zijn gaan spelen.

Volgens de spreker blijft het echter noodzakelijk dat er telkens opnieuw lessen uit de Holocaust getrokken worden, bijvoorbeeld in relatie tot het gevaar van totalitaire systemen. Maar ook met betrekking tot aandacht voor angst voor mensen die 'anders' zijn en voor gebrek aan empathie in de samenleving.

De Sjoellezing begint om acht uur 's avonds. Locatie: Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum. De toegang bedraagt € 3,50. Reservering vooraf is mogelijk via info@sjoelplein.nl of 0595-441671. Zie ook:

www.sjoelplein.nl

////////// ////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// ////////////// //////////////

Bijlage: Een foto van twee Joodse kinderen uit september 1937 uit het gezin waar de moeder van onderzoekster mw. Betty Huizinga heeft gewerkt tot 'het niet meer kon ...'. De foto is gemaakt door 'Foto Steenmeijer' aan de Heerestraat 42¹ in Groningen.