

# Sjoellezing 12 mei 2013

psychologe  
**drs. Mirjam van Hijum**  
spreekt over



## **Etty Hillesum** (1914-1943) en **'Het verstoorde leven'**

*Naar aanleiding van Etty's dagboekantekeningen staat de vraag centraal:  
"Hoe mens te blijven in een wereld die streeft naar je vernietiging?" Welke innerlijke  
wereld plaatst Etty Hillesum tegenover de verschrikkingen die haar omringen?*

Aanvang 15.00 uur  
Toegang: € 4,00  
kaarten a/d zaal (open vanaf 14.30 uur)  
of reserveren via [info@sjoelplein.nl](mailto:info@sjoelplein.nl)  
zie ook: [www.sjoelplein.nl](http://www.sjoelplein.nl)

De Winsumse sjoel  
Schoolstraat 24  
9951 EL Winsum

*(bron afbeelding: Collectie Joods Historisch Museum te Amsterdam)*



## SJOELLEZING 2013

### Etty Hillesum en 'Het verstoorde leven'

Stichting Een Joodse Erfenis organiseert op zondagmiddag 12 mei in de Winsumse sjoel de Sjoellezing 2013 over Etty Hillesum (1914-1943), haar dagboekantekeningen in '*Het verstoorde leven*' en de vraag: *Hoe mens te blijven in een wereld die streeft naar je vernietiging?*

De spreekster, drs. Mirjam van Hijum, is als psychologe werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In 2009 werd er ten bate van de restauratie van de Winsumer synagoge een lezingencyclus gehouden, waarbij drs. van Hijum één van de sprekers was. Zij hield destijds een lezing over hetzelfde onderwerp, maar vanwege grote belangstelling en beperkte ruimte moesten er toen veel mensen teleurgesteld worden. Mede daarom heeft onze stichting deze spreekster nogmaals uitgenodigd. Ditmaal voor de Sjoellezing 2013 in de inmiddels gerestaureerde voormalige synagoge van Winsum.

Onder de titel '*Het verstoorde leven*' zijn de dagboekantekeningen van Etty Hillesum postuum gepubliceerd. Etty Hillesum schreef als jonge joodse vrouw haar dagboeken in de jaren 1941-1942 en haar brieven uit Amsterdam en het doorgangskamp Westerbork in 1942 en 1943. In haar brieven staat de beschrijving van het leven in kamp Westerbork centraal. Haar dagboeken geven een uitvoerige beschrijving van de ontwikkeling van haar eigen persoonlijkheid en haar zoektocht naar de diepere zin van het leven in een wereld vol dreiging en toenemende beperkende maatregelen. Etty stelt daarbij veel levensbeschouwelijke en filosofische vraagstukken aan de orde.

De Sjoellezing begint 's middag om drie uur. Locatie: Schoolstraat 24, 9951 EL Winsum.

De toegang bedraagt € 4,00. In verband met beperkte ruimte is het aan te raden om te reserveren via [info@sjoelplein.nl](mailto:info@sjoelplein.nl) of telefonisch via 0595-442728 of 0595-441671. Zie ook:

**[www.sjoelplein.nl](http://www.sjoelplein.nl)**