

Start Kinderfilmhuis Winsum:

Deze herfstvakantie voor het eerst in de Synagoge te Winsum; twee gezellige middagen met prachtige films voor basisschoolkinderen:

Woensdagmiddag 24 oktober voor kinderen van groep 3 t/m 5 de film:



Knoester

Junior verhuist naar het platteland, een hele overgang voor hem. Gelukkig heeft hij zijn vriendje Knoester, een boomstronk waar alleen hij mee kan praten. In deze prachtig vormgegeven film die speelt in de jaren zestig beleven ze samen fantastische avonturen. (Noorse film die de prijs van de jeugd voor internationale film won in 2009.)

Aanvang: 13.00 uur, start film 13.30 uur, einde 15.30 uur

Entree: € 2,- (aantal plaatsen: 35 stoelen)

Vrijdagmiddag 26 oktober voor kinderen van groep 6 t/m 8 de film:



De verloren schat van de tempelridders

Katrine, Nis en Mathias raken tijdens hun vakantie in de ban van een geheime schat die een eeuwenoude tempelorde ergens op het eiland verstopt zou hebben. Tijdens hun spannende zoektocht blijken ze niet alleen te zijn: een stel gemaskerde mannen zit hen voortdurend op de hielen. (Deense film uit 2006, door Cinekid benoemd als 'Cineklapper'!)

Aanvang 13.00 uur, start film 13.30 uur, einde 15.00 uur

Entree: € 2,- (aantal plaatsen: 35 stoelen)

Reserveer tijdig een kaartje via: kinderfilmhuiswinsum@gmail.com

Er is een klein team ouders/vrijwilligers bij beide vertoningen aanwezig om te helpen en toezicht te houden op de kinderen!