

De Joodse familie De Vries-Van Zuiden door de ogen van Henk Lijnema

Op 11 en 15 juni geeft historicus Romke Visser een voordracht over de Joodse familie De Vries-Van Zuiden, gezien door de ogen van Henk Lijnema (1924-2004), allen woonachtig aan de Oosterstraat in Winsum. Henk heeft het nooit kunnen verkroppen dat hij en zijn dorpsgenoten hun Joodse burens zomaar lieten gaan, toen die zich begin november 1942 op last van de Duitse bezetter op het station van Winsum meldden, voorzien van een enkele reis Hooghalen. Zij gingen een gewisse dood tegemoet, want na een kort verblijf in Westerbork zijn zij op transport gezet naar Auschwitz, waar zij met hun Joodse dorpsgenoten, dertien in totaal, zijn vergast.

De lotgevallen van de Joodse inwoners van Winsum worden besproken tegen de achtergrond van het maatschappelijke en religieuze leven in onze gemeenschap vanaf de negentiende eeuw. Deze voordracht is een bewerkte versie van de les die Romke Visser de afgelopen jaren heeft gegeven aan leerlingen van de groepen 7/8 van de basisscholen in onze gemeente.

Plaats van samenkomst is op beide data de voormalige synagoge aan de Schoolstraat. Op 11 juni is de aanvang 15.30 uur en op 15 juni start de bijeenkomst om 20.00 uur. De voordracht duurt circa vijf kwartier en de toegang bedraagt 5 euro (inclusief koffie/thee en koek). Gezien het beperkte aantal plaatsen dient men zich vooraf op te geven. Dat kan telefonisch via 06-14158207 (tussen 17.00-18.00 uur) of per mail: rom.visser@planet.nl